

14 juli: 2^e JongWijs dienst

Op zondag 16 juni was de eerste JongWijs dienst. Geïnspireerd op de filosofie van het restaurant *Jongwijs* midden in Westzaan werden JONG en WIJS met elkaar in contact gebracht. Op 14 juli komt een vervolg. Dan zal ook personeel van Jongwijs aanwezig zijn om te vertellen over wat hen bezielt. De dienst zelf wordt een unieke mix van 'gewone' preek en 'spoken word', van traditie en vernieuwing, van luisteren, van met elkaar praten en proeven en met elkaar praten. In de dienst gaan we letterlijk proeven, maar willen we ook buitenkerkelijken laten 'proeven' van kerk-zijn en binnenkerkelijken laten 'proeven' van kerk-zijn op een net wat andere manier. Het thema van de dienst is: 'Beoordeel een boek niet op de kaft'. Heel vaak beoordelen we mensen op de buitenkant. Dat gebeurt zowel in een restaurant als in de kerk. Het is een grote uitdaging – en voor gelovigen zelfs een roeping – om de mens achter het masker te ontdekken. In deze dienst gaan we er op speelse wijze naar op zoek. Welkom!

Plaats: Grote Kerk, Torenstraat, Westzaan

Tijd: 10.00 uur