

Taizévieringen in de Noorderkerk, tweede zondag van de maand.



Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in Frankrijk en de eigen liedcultuur die hier is ontstaan. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren, maar spreekt alle leeftijden aan. Ook vanuit Zaandam bezoeken jongeren elke zomer deze plek. Afgelopen jaar vonden er voor het eerst Taizévieringen plaats in de Noorderkerk. De voorbereidingsgroep ontving van bezoekers veel positieve reacties. Dat betekent dat we in het nieuwe seizoen weer doorgaan met deze vieringen. De vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbel-lezen en Stille. De Stille staat daarbij centraal. In de stille is er ruimte om tot je zelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen. Er is muzikale begeleiding met een keyboard en eventueel nog enkele andere instrumenten.

Evenals vorig jaar vinden de vieringen plaats op de tweede zondag van de maand. De eerste viering is op zondag 8 oktober. De volgende vieringen zijn op 12 november en 10 december. In 2024 worden de vieringen gehouden op 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.

Data: 12 november en 10 december. In 2024 worden de vieringen gehouden op 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.

Plaats: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.

Aanvang: 16.30 uur.

Informatie bij: Maartje Hoogendoorn-Valk, tel. 075-6160325,
email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl.